

250

jaar geleden



Bezoek Willem V van Oranje en zijn
echtgenote Wilhelmina aan Beeckestijn



Prins Willem V van Oranje (1748-1806)
R.Vinkeles naar T.P.C. Haag
Kopergravure
Foto: Iconografisch Bureau, 's-Gravenhage



Wilhelmina van Pruisen (1751-1820)
R.Vinkeles naar T.P.C. Haag
Kopergravure
Foto: Iconografisch Bureau, 's-Gravenhage

Net als Willem-Alexander en Maxima in 2002, maakten de jonge Willem V van Oranje en zijn echtgenote Wilhelmina na hun huwelijk in 1767 een kennismakingsreis door het land. Van 24 tot en met 29 mei 1768 logeerden zij daarbij op Beeckestijn. Dit is in mei precies 250 jaar geleden, in de gloriejaren van de buitenplaats.

De gemeente, toen nog 'ambachtsheerlijkheid' Velsen, had het destijds vrij makkelijk. De vlag uitsteken op de toren van de Engelmunduskerk, een paar keer de klokken flink laten beieren, steeds een man te paard vooruit sturen om het arriveren en vertrekken van het 'doorluchtige' paar in de gaten te houden om de mannen aan de touwen van de torenklok tijdig te waarschuwen. Dat was het dan wel. Bij elkaar werden er zeven gulden en tien stuivers voor uitgetrokken.

Maar: de verhoudingen tussen overheidsfinanciën en burgerlijke bijdragen aan het bestuur lagen in 1768 totaal anders dan nu. De rijksten werden geacht dankzij hun vermogen en inkomen ook zelf flink in de buidel te tasten bij zo'n feest. Overheidstaken en particuliere belangen liepen flink door elkaar heen. Gastheer Jacob Boreel Janszoon ontving en onderhield zijn hoge gasten op eigen kosten. En die zullen niet gering zijn geweest. Op dinsdagavond 24 mei werden de achtergevel van het huis, de centrale as van de tuin en de colonnade aan het eind van de centrale as verlicht, waarschijnlijk door vetpotjes en fakkels. Op woensdagavond 25 mei werd

een vuurwerk afgestoken (zie nieuwsbrief nr. 11 voor een indruk van hoe dat er destijds kan hebben uitgezien). Vanzelfsprekend werd er overdag door het groen gewandeld.

Hoe het zat met de ontbijten, lunches, diners en hapjes en drankjes tussendoor weten we helaas niet. Was er ook muziek bij? Vanuit het verblijf op Beekestijn bezocht het stadhoudelijk paar onder andere enkele buitenplaatsen in de omgeving. Daarna inspecteerden ze de vloot in Den Helder (met veel saluutschoten onderweg) en keerden zij weer voor enkele nachten terug naar Beekestijn. Op maandagochtend 30 mei vertrokken ze naar Amsterdam, waar het stadsbestuur bestond uit de rijkste regenten, waaronder Boreel. Daar werden Willem en Wilhelmina onder meer getrakteerd op een bal, maar ook op een officieel diner. De taferversiering bestond uit een in suikergoed uitgevoerde miniatuur buitenplaatstuin met alles er op en er aan.



Wilhelmina & Willem V op een
gegraveerd glas
(collectie Huis van Gijn Dordrecht)

Hoewel er geen festiviteiten zijn gepland voor dit 250 jarig jubileum, willen we de gelegenheid niet aan de aandacht laten ontsnappen, maar hierbij virtueel het glas heffen op dit feestelijke bezoek van Willem en Wilhelmina aan Beekestijn!

Andries Vonk

Zie ook:

- Andries Vonk, *Triomf van Beekestijn bij Cascade*. Nieuwsbrief Stichting Vrienden van Beekestijn, nr. 11, maart 2017, p. 7-9.

-Andries Vonk, *De triomf van Beekestijn, Nieuwe inzichten omtrent het gebied rondom de Colonnade, de Kapelwoning en het westelijk einde van de centrale zichtas anno 1771/72 op grond van bronnen – en literatuuronderzoek*. Websiteversie, 21 november 2016.

-Siebe Rolle, *Beatrix op Beekestijn, Velsen en het Oranjehuis. 70 vorstelijke bezoeken*. Velsen-Zuid, 1997.